

ROLIG HELG på O_EVENT i Borås

Tre bussar med ett antal "Rokare" började resan 14.30 på fredagen mot Borås. Bland oss fanns det ungdomar som varit med flera gånger tidigare på detta arrangemang, men också första större tävlingen för några. Lily, Arvid och Ebba roligt att ni var med och jag vet att ni tyckte det var TOPPEN.

Hanna Ring, KUL att du dök upp i gänget från studier och numera Göteborgsboende. Två klassrum i en Gymnasieskola i Borås blev ROK-campen för helgen. Sovunderlagen var av olika karaktär, från en halv meter tjocka till 5 mm, men alla sov gott, eller???? Vill ni tömma en tjock madrass snabbt, prata med Emma, hon kan.

Alla tävlingarna var av sprintkaraktär, vilket innebär flera kontroller och lite kortare banor. Arenan för Sprint by night och Down Hill var Borås Arena och Elfsborgs hemmaplan. Det blev en mäktig inramning. Vid starten på natt-tävlingen var det rena discostämningen med blinkande lampor, musik och speaker. Tävlingsområdet bestod av parker och grönområden där det fanns många tätt utplacerade kontroller. Alla klarade utmaningarna bra, Arvid hade lite otur och sprang förbi en kontroll, vilket är lätt gjort när de sitter tätt. Maja och Hanna R hade en hård fight i D 20.

Lördagens Down Hill var spännande på olika sätt. Här var det 2,6 km till start, sista biten uppför med en magnifik utsiktsplats strax innan starten, där blev Håkan blev stående lite för länge så han kom 2 minuter för sent till start, eller hade han kanske gått för sent till start ?

Denna dag var det orientering i skogen, utom de sista 300 meter på väg in i arenan. En som klarade Down Hill riktigt bra var Hugo som placerade sig på andra plats i en tuff H 12 klass med 88 startande. GRATIS igen Hugo du stod fint på prispallen. Under eftermiddagen var ett gäng på Leos lekland ett annat upplevde Knalleland. Vi åt ju lunch och middag på lördagen som serverades på skolan där vi bodde och kvällens middag var en uppskattad Tacobuffé. Söndagsmorgonen innebar att vi fick samla ihop våra sker och tömma klassrummen innan vi gav oss iväg till ZOO orienteringen, men vänta lite.... Innan dess måste ju alla vakna, bara så ni vet Mattis är inte lättväckt.....

Häftig upplevelse att springa bland djurhäggen. Någon hade kontroll vid savannen, där det gick zebror och vattenbufflar, en annan stämpling vid en sten intill tigrarna....wow de är ganska stora. Lamadjuret tittade Togge djupt in i ögonen när han skulle stämpla strax intill. Innan mål passerades dinosauriparken, tur att de inte var levande. Alla såg olika djur beroende på vilken bana man hade, men efter tävlingen så var alla välkomna att gå in i djurparken gratis och då kunde man titta på alla djuren, eller visa kompisarna kontroller man haft under banan.

Alla sprider vi nu bland våra kompisar hur KUL det var så blir vi säkert flera deltagare från Ronneby OK nästa år. Ni som var med för första gången, längtar redan till nästa höst hörde jag.

TACK alla ni som var med och bidrog till den härliga stämningen och som körde bussarna.

Detta var en liten reseberättelse från Ankan, som också var med för första gången.